

VROOM AANDENKEN

aan

De Heer Felix ROMAN

echtgenoot van

Mevrouw Amandine DELANGHE

geboren te Maarke - Kerkem op 25 november 1906 en in de Heer ontslagen te Ronse op 17 mei 1985, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Vader was een goed mens : niet alleen was hij zijn gezin gans toegewijd, maar ook anderen was hij steeds bereid dienst te bewijzen. Het was nooit vergeefs dat men op hem beroep deed en voor de noden van zijn evenmens bleef hij niet ongevoelig. Nu hij van ons is heengegaan, zullen we nog dieper aanvoelen wat hij voor ons geweest is.

Heer onze God,

de naam van elke mens staat gegrift in de palm van uw hand. Wij vertrouwen U deze mens, onze broeder Felix toe, die ons zo lief en dierbaar is. Nu zijn leven onder ons is afgebroken, vragen wij U dat Gij het zoudt bestendigen en voltooiën door de kracht van de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon, onze Heer.

Dierbare echtgenote, jaren lang hebben we samen lief en leed mogen delen. Laten we de Heer dankbaar zijn voor al het goede en het schone dat Hij ons gegeven heeft en vooral voor het geloof dat ons de zekerheid geeft dat onze liefde reikt tot over de grenzen van de dood. Moge zijn genade u ook nu steun en

sterkte geven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn vreugde en mijn fierheid. Weest trouw aan wat ik u heb voorgeleefd en vergeet mij niet in uw gebed.

Barmhartige God, schenk hem uw eeuwige vrede !

Amandine DELANGHE, zijn echtgenote ;
Fernand ROMAN,
Marc en Marie-Louise PROVOST - ROMAN,
Marcelin en Anne-Marie ROMAN -
VAN DEN MEERSSCHAUT, zijn kinderen ;
Luc D'HAESE en Bjorn PROVOST,
Dimitri ROMAN, zijn kleinkinderen ;
De families ROMAN, DELANGHE,
THIENPONT en VANDENABEELE.

**Uw medeleven was de familie een troost
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op zaterdag 8 juni 1985, te 18 u. 30.

Ename - Drukk. Vander Stuyft