

Heer, geef hem de eeuwige rust.



TOT VROME NAGEDACHTENIS VAN
DE HEER

FRANCISCUS ROMAN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Emma Vande Ponsele

geboren te Geraardsbergen op 27 juli
1888 en aldaar overleden op 10 december
1971, voorzien van het
H. Sakrament der zieken.

—
Ons vader was een mens uit de duizend.
Geboren uit diepgelovige ouders, kreeg hij
alle gaven mede die een goed mens ken-
merken. Zijn diepe liefde jegens zijn ouders,
die hem vroeg ontvielen, bezorgden hem
een hoge leeftijd. Doch zijn onmetelijke
liefde die hij voor zijn kinderen en klein-
kinderen koesterde maakten hem en ons
allen zielsgelukkig.

Stille en goede mensen zijn vaak onbe-
kend! Toch was hij als noeste ondergrond-
se werker een edelman; die adeltitel ver-
diende hij door de genegenheid en de be-
wondering welke zijn werkmakkers hem toe-
droegen om zijn uitzonderlijke werklust en
zijn toegewijde vriendschap.

Geliefde moeder, met vader hebt gij een
wonderbare lange reis gemaakt Het is God's
wil dat die eens voleindigd werd. Een terug-
blik op uw leven zal u wel een traan en
een lach bezorgen. Het was een prachtig
huiselijk leven onder u beiden en de kin-
deren.

Geliefde familieleden en vrienden, mijn
taak is volbracht; weest gelukkig zoals ik,

dat is niet moeilijk: hebt elkander lief en
geeft liefde. Blijft mij indachtig in uw ge-
beden.

De Familiën

ROMAN,
VANDE PONSELE,
DETEMMERMAN,
VAN DER MIJNSBRUGGE;

danken voor uw bliken van
medevoelen in de pijnlijke
rouw die hun trof.

Druk. L. Dyon, Geraardsbergen