

Gestorven graan wordt brood,  
geperste druiven wijn van vreugd',  
zo gaat doorheen de dood  
wat blijven zal en reeds verheugt.  
Een mens moet leren sterven  
om Leven te beërven.



DE HEER

Frederic, Pieter, Jan-Baptist

ROMAN

Geboren te Outer op 3 januari 1908 en god-  
vruchtig overleden in het H. Hartenzieken-  
huis te Geraardsbergen op 18 maart 1985,  
gesterkt door de H. Sakramenten van de zie-  
ken.

Erelid van de Koninklijke Harmonie "De  
Ware Vrienden".

Het leven kan soms een onverwachte wen-  
ding nemen. Op de middag van zijn leven  
ging zijn gezondheid reeds aan het wanke-  
len en schenen zijn krachten al opgebruikt.  
Acht keren zou hij daarom in een kliniek  
terecht komen. Maar dank zij de broer,  
bij wie hij zijn thuis vond, kon hij alle wel  
en wee van het boerenleven meemaken en  
rustig de oude dag tegemoet gaan.

Maar het leven is als een onbeschermd land,

waar de vijand plots en onverwacht kan bin-  
nen vallen. Zo heeft de dood hem onvoor-  
zien maar niet onvoorbereid overmeesterd.  
Alvorens wij er aan denken is het uur ge-  
komen dat niemand onberoerd laat : het uur  
van angst en verwarring. Iedereen koestert  
de heimelijke hoop er zo lang mogelijk aan  
te ontsnappen.

Maar sterven is het laatste niet ! Het kruis  
en de dood van Jezus lijkt een eindpunt dat  
op niets zal uitlopen. De dood zal zich mee-  
dogeloos van haar taak kwijten. God ech-  
ter houdt niet op met liefhebben. Zijn lief-  
de is machtiger dan de dood ! Hij heeft zijn  
uitverkoren Zoon het bederf niet laten zien,  
maar Hem opnieuw met dezelfde glorie om-  
kleed, die Hij bezat vooraleer de wereld was.  
In onze nacht van lijden en dood mogen wij  
vertrouwen op Jezus belofte : "Waar Ik ben  
moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij  
dient, zal mijn Vader hem eren". (Joh 12,26)  
Doorheen de pijn van het afscheid bidden  
wij God dat Hij zijn leven tot voltooiing  
brengt in de hemel. Moge Hij ons de kracht  
geven om in alle lief en leed met Hem en  
met elkaar verbonden te blijven leven.

De families

ROMAN, VANDER STEEN,

D'HOOSE en VANDER NIEPEN,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

Druk. Plasschaert - Tollembeek