

*Dank U voor al die mooie jaren.
Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U vader en pépé.
We zullen nooit vergeten
wat je voor ons bent geweest.*



Als liefdevol aandenken aan
de heer
Georges ROMAN

echtgenoot van mevrouw
Maria D'HAeyer

Geboren te Parike op 5 mei 1924
en godvruchtig overleden op 14 augustus 2002
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem,
gesterkt door het ziekensacrament.

De namis zal opgedragen worden in de
decanale kerk Sint-Pieter te Brakel op
vrijdag 27 september 2002 om 18.30 uur.

De families ROMAN, DUTHIE
en D'HAeyer, HAELTERMAN
danken u voor uw bliken van medeleven.

Georges, mijn lieve echtgenoot,
vele jaren hebben wij samen gedeeld.
Het hadden er nog zoveel meer kunnen zijn,
maar je hart liet het afweten.
Je heengaan brengt mij veel verdriet.
Ik mis je genegenheid, je liefde en onze gesprekken.
't Is thuis stil geworden.
Rust nu maar uit. Je hebt het verdiend.
Die laatste weken waren heel zwaar en moeilijk.
In mijn hart blijf je verder leven.

Maria, Linda, Eddy, Sven en Dieter,
bedankt voor alles wat je voor mij gedaan hebt.
Jullie waren mijn grote steun en toeverlaat
tijdens die moeilijke laatste weken.
Afscheid hebben we thuis genomen.
Ween niet om mij en laat mij verder leven
in je hart en gedachten.

Opa, nooit zullen we vergeten de ontelbare
keren dat je ons gevoerd hebt van en naar school,
ook de vele ritjes naar training en voetbalwedstrijden
van je petekind Dieter waren voor u een wekelijks
gebeuren waar je naar uitkeek en daarna rustig
een babbeltje kon slaan.
Daarom zeggen we allebei, duizend maal dank
voor alles wat je voor ons hebt gedaan.