



Gedenken wij gelovig en dankbaar

DE HEER

Georges Richard ROMAN

echtgenoot van Mevrouw
MARIA CLARA NOULS

geboren te Everbeek op 15 augustus 1897 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 9 novem-
ber 1976, gesterkt door de genademiddelen
van de H. Kerk.

De dierbare overleden was door God be-
deeld met vele gaven van geest en hart. Een
onverwoestbaar optimisme, een voorbeeld van
goede moed.

Het leven van ieder mens is een wisseling
van goede en kwade dagen. Een langdurige
ziekte louterde zijn ziel, het lijden leerde hem
in blij aanvaarden de grote kracht en ver-
diensten van het offer begrijpen.

Vaarwel, mijn geliefde vrouw. In liefde hebt
gij mij met zoveel tederheid verzorgd. Ons
scheiden komt nog veel te vroeg maar weldra
zien wij elkaar terug bij de Heer ; Hij zal U
voor uw weldaden belonen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik
dank U voor alles wat gij voor mij geweest
zijt en gedaan hebt. Dat de Heer mij barm-
hartig weze en dat Hij U sterke. Familieleden

en vrienden denk ook gij nog af en toe
eens aan mij in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families ROMAN, NOULS, DROESBEKE
en DE TEMMERMAN,

*danken U
voor uw deelneming in rouw en gebeden.*

Drukk. De Ruyver - Brakel