



LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Gerardine, Désiré, Maria

ROMAN

weduwe van René, Alfons VAN DER HAEGEN.

Geboren te Nederbrakel op 15 juli 1906 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 16 augustus 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een jaar na haar echtgenoot is Gerardine ge-
storven. Jaren zorgde ze voor haar gezin. Haar
laatste levensjaren waren dag en nacht beno-
men door de zorg voor haar zieke echtgenoot.
Niets was haar te veel, maar iedereen wist
dat het teveel was voor haar lichaamskracht.
Hoewel geholpen, voortdurend omringd door
haar kinderen en kleinkinderen, kwam zij het
verlies van haar man met veel moeite te
boven. De innerlijke drijfveer om overeind
te blijven en zich desnoods voort te slepen
was nu weggefallen. Kwellingen en ziekte
overvielen haar op haar verjaardag. Veel
bittere dagen heeft ze beleefd. Geen men-
selijke hulp heeft haar kunnen helpen, maar
ze heeft die last aanvaard uit Gods hand.

Lieve Lucienne en Marcel, dank voor de
zeer goede zorgen waarmee gij mij jaren
hebt gekoesterd. Gij had voor mij een
plaats in uw huis. Ik heb er mij steeds
thuis gevoeld. Moge de Lieve Heer uw goed-
heid overvloedig belonen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, zoals bij vader heeft onze
eensgezinde familieband mijn werken en nu
mijn lijden verlicht. Blijf nu ook verder die
band bewaren als onze laatste wil, als een
testament van vader en moeder.

Heer God, dankbaar om haar rijkge vulde
leven bidden wij : bewaar haar, samen met
vader in Uw en onze liefde.

Familie en vrienden, dank voor uw gene-
genheid en trouw. Bidt voor mij.

Onze-Lieve-Vrouw, wij bidden U, neem haar
op in uw moederschoot en breng haar tot
voor Uw Zoon, Jezus Kristus, onze Heer.

Namis : vrijdag 4 oktober om 19.30 uur.

De families ROMAN, VAN DER HAEGEN,
MOTTE, VAN DER STICHELEN,
danken U zeer oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer - Brakel