



Met liefde en dankbaarheid denken wij terug aan

## **Gilbert ROMAN**

**echtgenoot van Lucie VAN DIJCKE,**

geboren te Nederbrakel op 25 april 1927  
en thuis godvruchtig overleden op vrijdag  
4 juli 1986,  
gesterkt door het sakrament der zieken.

Duizend dingen laat hij ons na.

Nog eens duizend dingen had hij reeds gepland.

Hij schiep de schoonheid van de kleine dingen, maar schuwde uiterlijke praal.

Hij was altijd daar.

Hij was de zekerheid.

Hij had alleen maar oplossingen en steeds weer nieuwe plannen.

Altijd heeft hij getracht consequent te leven naar zijn eigen leuze: « Kies en bemin uw keuze ». En eens gekozen, was zijn inzet steeds honderd procent.

Hij hield van het leven, de dingen, de dieren en de mensen. Wij hielden zoveel van hem.

Pas de laatste weken kwam de berusting. Wij zijn God dankbaar voor die glimlach op zijn gezicht.

Een welverdiende rust hier op aarde zat er voor hem niet in. Laten wij samen bidden dat hij nu de eeuwige rust vindt.

Wij staan nu stil en droevig rond hem. Hij laat zoveel achter dat van hem nog spreekt.

Hoe droevig het afscheid ook is, wij zijn God dankbaar voor deze echtgenoot, vader, lieve opa, familielid, collega, vriend. Wij geloven dat hij ergens, waar ook, nog steeds bij ons is en nog steeds van ons houdt.

Dank je wel Gilbert, je zal voor ons steeds meer zijn dan een vage herinnering, maar een blijvende steun.

De families

ROMAN, VAN DIJCKE, D'HAeyer,

danken u voor uw blijen van christelijke deelneming.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel