

O heilig kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

GUSTAAF ROMAN

weduwnaar van

Emilie DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel,

den 1 Mei 1875 en er overleden de 12 September 1951
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

— — —
Zoals hij gestorven is, zo was het leven van deze brave, eenvoudige man. Stil en zacht is hij heengegaan zoals zijn leven was, onopvallend voor het oog van de mensen, maar groot in de ogen van God. Hij was van die eenvoudige werkers, die heel zijn leven heeft gericht naar God om met een rein geweten het avondgebed van zijn leven te mogen bidden en zijn schone ziel neer te leggen in de handen van God.

Het leven van de mens heeft oneindige waarde als het gevonden wordt op de weg der kristelijke rechtvaardigheid, daarom is de dood van de kristen een opgang naar het geluk.

Dierbare kinderen, gij waart mijn troost en mijn geluk. Voor U werkte ik, leefde ik. Hard is mijn heengaan, doch weet dat ik bij moeder ben. Doet uw best om ware kristenmensen te blijven, dan zullen wij eens elkaar weerzien om nooit meer van elkaar gescheiden te worden. Ik dank U voor al uw zorgen en toewijding, U vooral, mijn dochter, waar ik een gelukkig ouden dag mocht doorbrengen, dank ik en moge God, de Gever van alle goed, het U honderdvoudig lonen.

Mijn familie en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Drukkerij Vandendriessche-De Vleeschauer,
Opvolger Paul De Vleeschauer, Nederbrakel,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen **GUSTAAF ROMAN-DE VLEESCHAUWER** ;

De **Familiën ROMAN en DE VLEESCHAUWER**,

BEDANKEN