

Kom, goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van de Heer. (Evangelie)



Heden is overgegaan naar het eeuwig leven in de opgang naar het Paasfeest na een vroom kristelijk leven

DE HEER

## **Hector ROMAN**

weduwnaar van Mevrouw  
**Amandine PITERAERENS,**

geboren te Opbrakel op 24 mei 1905 en vroom in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 23 maart 1984, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Bij onze opgang naar het Verrijzenisfeest waar wij kristenen uitgenodigd worden tot boete en inkeer, tot dieper besef van onze vergankelijkheid is deze vrome man naar de Heer gegaan.

Elk mensenleven komt uit Gods schepende hand en het Is een tocht over goede en kwade dagen, een gaan naar de Heer, bij wie we voor eeuwig mogen thuiskomen. Die tocht is een hele opgave met hoogten en laagten, met zon en regen, in gezondheid en ziekte, doorheen de wisselende pe-

rioden, maar altijd trouw gedragen door de Heer.

Bewust dat het einde naderde, stil maar dankbaar heeft Hector zich zijn leven lang voorbereid op de uiteindelijke ontmoeting met zijn Schepper en Heer, die hij kristelijk trouw gediend heeft.

Danken wij God voor dit schoon kristelijk leven. Moge hij nu thuiskomen bij zijn vrouw, vroegtijdig verloren en bij alle familieleden die in de Heer gestorven zijn in het volle leven en het eeuwig Paasfeest!

Beste Monique en Sylvain, wat zal ik U weergeven voor alles wat U voor mij geweest zijt en gedaan hebt in die zoete thuis van rust en dienstbaarheid. God zegene en beware U.

De families

ROMAN, PITERAERENS,  
DUSONG, ROOS,

danken U.

Namis : zondag 15 april 1984 te 10 u.

---

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel