

God is mijn Herder, die waakt over mij.

†

Gedenk in de eucharistieviering en in uw gebeden de onsterfelijke ziel van de Heer

Henri, Ghislain Roman

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise de Breyne

geboren te Zegelsem, de 22 september 1886,
en schielijk overleden te Gent, de 17 juni 1967.

Een goed mens is plotseling uit ons midden heengegaan.

« Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en al wie leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven ».

« Hij was goed en rechtvaardig. Hij sprak recht en verstootte de klager niet van zijn deur. Hij hoorde geduldig aan wie tot hem kwam. God is groot. Hij heeft hem tot zich genomen. Zijn heilige Wil geschiede... Er is een goed mens gestorven ». (Multatuli.)

De ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren gewend naar hun smeken. (Ep. 5e zondag na Sinksen.)

Hij was joviaal en opgeruimd. Gaarne was hij bij de mensen, tot zijn laatste levensdagen toe. Zijn leven kende daardoor relaties en activiteiten vooral op gebied van ontspanning en van zijn geliefde paardensport... Hij was niet alleen een kenner, maar een vriend van de dieren. Hij verwierf de genegenheid van allen die hem kenden.

De dood, die een einde maakt aan alle menselijk geluk en schoonheid hier op aarde, heeft ook hier weerom onverwacht zijn werk verricht: brutaal heeft hij gescheiden en verbroken wat liefde en godsdienst hadden verenigd. En toch is ook

hier slechts gebeurd hetgeen de Heer heeft toegelaten. Daarom buigen wij, met volle gelatenheid, het hoofd voor de liefdevolle wilsbeschikking van onze Vader in de Hemel.

Geliefde echtgenote, ons plots en onverwacht afscheid heeft u pijnlijk en diep geschokt... Laten wij de Heer dankbaar zijn voor ons geluk en ons samenzijn gedurende zovele jaren, en Hij zal uw steun en uw kracht zijn in uw pijnlijke beproeving. Ik dank u voor uw genegenheid en uw liefde. Dierbare familie, laten wij voor elkaar bidden, dan steunen wij mekaar en vinden mekaar terug voor eeuwig. Mijn vrienden en sportgenoten, denkt nog eens aan mij en begeleidt mij door uw verlossend gebed.

Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm u over ons.

Mevrouw Henri Roman, geboren Marie-Louise de Breyne, zijn echtgenote;

Mevrouw Wed. Charles Roman-De Vos, Meijuffer Irène de Breyne, zijn schoonzusters;

Heer Henri de Breyne, zijn neef;

Heer en Mevrouw Jules Roman de Mettelinge-Van Oudenhove, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Wed. Maurice Roman de Mettelinge-Delva,

Heer en Mevrouw Norbert Roman de Mettelinge-Pede, kinderen en kleinkinderen,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Eugeen Van Der Linden-Roman, zijn kozijs en nichten;

De families Roman, Pede, De Temmerman, de Breyne,

Danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.