

God heeft ons door het leven geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jan-Baptist ROMAN

weduwnaar van Mevrouw
Clotilde VAN COPPENOLLE,

geboren te Nederbrakel op 2 januari 1889 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel op 30 januari 1978, voorzien van de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Met diepe droefheid en dankbaarheid nemen wij afscheid van deze brave man die wij waardeerden om zijn stille eenvoud, zijn goedheid en rechtschapenheid. Opgegroeid in een geest van geloof en werkzaamheid is hij steeds als vader en echtgenoot een voorbeeld geweest van trouwe godsdienstbeleving en onvermoeibare werkkraft op zijn bedrijf.

Vele schone dagen in gezondheid en werklust hebben zijn lang leven verblijd, maar vroegtijdig is hij reeds in zijn jong gezin

beproefd geweest bij het verlies van zijn goede echtgenote en later bij het ongeval van zijn schoondochter. Hij heeft dan geleden als een deugdzaam man en met moed en vertrouwen zijn kinderen in eer en deugd grootgebracht. Na een rustige oude dag in eigen familie is vader eenvoudig en stil overgegaan naar het eeuwig leven, waar hem de bekroning wacht van een verdienstelijk leven.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, ik ben U dankbaar voor alles wat ge in liefdevolle toewijding en zorgen voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Blijft trouw aan uw geloof en blijft ons indachtig in uw gebeden.

De families ROMAN, PERSOONS,
VAN COPPENOLLE, VERBRUGGEN,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming in de rouw die hen treft**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel