

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Evangelie)



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mejuffer IRMA ROMAN

geboren te St-Maria-Horebeke, de 17 augustus 1870
en godvruchtig overleden te Zegelsem
de 9 april 1961
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten
Lid van de H.Hartbond.

Na een leven van dagelijks gebed en noeste arbeid, van onbaatzuchtige dienstvaardigheid en moederlijke bezorgdheid over de twee wier moeder vroegtijdig naar de Heer was gegaan, zal God haar verwelkomd hebben met dat troostend en verblijdend woord : Kom, getrouwe dienaar.

Omdat wij bij de dood des Heren jubelen in de rotsvaste overtuiging van zijn Verrijzenis; daarom mogen we ook zingen bij de dood van ieder die in Christus geborgen was en herhalen we wat de Kerk ons voorzingt : Ten paradijze geleiden U de Engelen.

Het ware Geloof heeft haar hier met de scharen der gelovigen verenigd, zij heeft begeerd uw wil te volbrengen, moge uw erbarming haar onder de koren der Engelen opnemen. Door Christus onze Heer. Amen.
(Gebed aan het graf)

Duurbare Broeders, Schoonzuster, Neven en Nichten, ik dank U hartelijk. God lone U voor wat ge hebt gedaan voor mijn tijdelijk geluk en nog zult doen voor mijn zielerust.

Gij duurzame Zuster, in de stilte van uw klooster, bij de H. Mis en Communie, gedenk deze die samen met U, zolang geleden, onberispelijk is opgegroeid in de vreze des Heren en de verering van Moeder Maria. Tot weerziens aan allen in de eeuwige Paasvreugde.

De eeuwige rust geef ze haar, o, Heer.



Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen bieden U
hiervoor hun welgemeende dank.

De Familiën ROMAN en DE BIE.