

Wij hebben vader steeds een kinderlijke liefde toegedragen; verlaten we of vergeten we hem niet vooraleer we hem door onze gebeden hebben gebracht tot het Hemels Vaderhuis. H. Aug.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JOSEPH ROMAN

Echtgenoot van Mevrouw

Celeste Van de Wattijne

geboren te Zegelsem, de 14 april 1893.
en godvruchtig overleden te Gentbrugge
de 12 mei 1957.

Versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Oud-Strijder 1914-'18

vereerd met verschillende eervolle onderscheidingen.

De dierbare overledene heeft door zijn naarstig leven en liefde tot het werk hulde gebracht aan God, die ons de arbeid tot ons heil heeft opgelegd. Zijn loon zal daarom dan ook groot zijn in de Hemel.

Maar boven alles was hij een goede echtgenoot en teerbeminde vader: op hem betrouwde een zorgzame moeder, op hem rekenden de kinderen; naar hem keken zij op als naar een voorbeeld van Godvrezendheid en plichtsvervulling.

Zijn laatste levensmaanden kende hij ook het lijden maar hij bleef moedig in de beproeving en verduelig. Gelukkig de mens die verduelig is, want na het lijden op aarde zal God hem de kroon schenken

die hij beloofd heeft aan degenen die Hem liefhebben.

Bemide echtgenote en kinderen, hebt dank om uw genegenheid en goede zorgen. Vergeet mij nu niet in uwe gebeden. Dit zal de blijvende band zijn tussen de geliefden die zijn heengegaan en hen die hier op aarde nog een wijl moeten blijven strijden. Vaarwel en tot weerziens bij O. L. Heer in de eeuwige blijdschap.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uw gebed tot lafenis van de ziel van onze dierbare overledene en uw deelneming in onze droefheid hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte:

De familiën ROMAN, DE CUBBER, VAN
DE WATTIJNE en VAN AUDENHOVE.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.