

Gelovig sterven
is afscheid nemen
van de tijd
niet van het leven



In uw vroom gebed bevelen wij aan de ziel van
de Heer

Joseph, Maria, Romaan ROMAN

echtgenoot van Mevrouw

Aline - Irène CHRISTIAENS

geboren te Mater op 30 april 1894 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te St.-Maria-Horebeke, op
5 november 1972, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

NIJVERAAR

Voorzitter van de Raad van Beheer

van de N.V. Brouwerij ROMAN

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918

Ere-voorzitter oudstrijdersbond St.-Maria-Horebeke
Vereerd met verscheidene Eretkens.

Hij was Lid van de Bond van het H. Hart.

Diepe treurnis heeft ons gemoed overmeesterd
en in ieder van ons woorden klinkt een toon
van schrijnende droefheid omdat hij, die ons op
aarde boven alles dierbaar was, van ons is heen-
gegaan naar het hemels Vaderhuis.

En toch danken wij God om al het schone en
het goede dat Hij langs en door onze welbeminde
vader ons heeft geschonken. Zijn leven was gete-
kend met de goede, oude geest van een diep-
christelijke familie.

In de uitbouw van het aloude familiebedrijf
tot een van de belangrijkste ondernemingen van

het gewest, samen met zijn betreurde broers
vervulde hij bestendig een zeer aanzienlijke en
bekwame rol en was hij een menslievend zaken-
man, zorgzaam en hartelijk in omgang met mede-
werkers en medemens. Zijn aandenken zal in
dankbare herinnering blijven bij allen die met
hem in aanraking kwamen.

Mijn goede echtgenote, een zware slag treft
U maar ik weet dat gij uw troost zult zoeken
vooral bij God en onze kinderen en kleinkinderen.

Ik dank U voor de grenzeloze liefde die gij
mij steeds betoond hebt: gij waart voor mij een
trouwe steun en toevlucht.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn vreugde en mijn fierheid. Vervuld
van het voorvaderlijk geloof heb ik U de weg
van eer en deugd steeds aangewezen. Leidt verder
uw leven in die richting en de vrede Gods, zal U
bijblijven. Innig dankbaar ben ik U allen die mij
zo liefdevol bejegend en verzorgd hebt. God ze-
gene U en beware U in zijn liefde, in afwachting
van een eeuwigdurend wederzien bij O.L. Heer
samen met onze geliefde kinderen die mij zijn
voorgegaan.

Bidt voor mij, H. Jozef mijn beschermheilige
en patroon der zalige dood, bid voor ons.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Joseph Roman-Christiaens;

Heer en Mevrouw Paul Verougstraete-Roman, en
kinderen;

Heer en Mevrouw Louis Roman-Bauwens, en kind;

Heer en Mevrouw Jérôme Maselis-Roman, en
kinderen;

De families Roman, Van Cauwenberghe en Ver-
leyen

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw.

