

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust...

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

JOZEF, HUGO ROMAN

Echtgenoot van Mevrouw Odile Van Pevenaeyge
geboren te Ste Maria-Horebeke, de 28 februari 1886 en
godvruchtig overleden te Etikhove de 3 februari 1956,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.
Hij was lid van de H. Rozenkrans en de Boerengilde.

De duurzame overledene was een voorbeeldig echtge-
noot en vader. God zegent toch de last en de kommer
die een vader op zich neemt, voor het welzijn van zijn
familie. De last van het leven heeft hij met verduidig-
heid verdragen.

Zijn geloof heeft hem in het aanschijn van de dood,
zijn hart doen verheffen tot God. De kwellingen zijner
ziekte heeft hij aan God opgedragen tot zaligheid zijner
ziel. De Heer is hem barmhartig geweest.

Dierbare echtgenote, het spijt me u te moeten verla-
ten. Dank voor uw liefde en zorgen in mijn kwaal.
Troost u, bij God is hoop. Ik reken op veel gebeden
voor mijn zielerust. Tot weerziens bij God.

Beminde kinderen, hebt dank voor uw genegenheid.
Gij weet hoe ik U beminde. Bidt veel voor mij.

Bemide kleinkinderen, eerbiedigt uwe ouders en
bidt voor mij.

Beste broeders, de Heer roept mij voor de eeuwig-
heid. Bidt voor mij.

Beste familie tot weerziens in de hemel, bidt voor mij.
Bid de vier akten voor de overledene.

Mevrouw Hugo ROMAN, geboren Odile VAN PEVENAEYGE :

Heer en Mevrouw Odo ROMAN-BOTTELDOORN :

Heer en Mevrouw Jozef DE VOS-ROMAN :

Heer Roger ROMAN :

Mejuffer Rosine ROMAN :

Heer Germain DE VOS :

Heer Adelin DE VOS :

De families ROMAN en VAN PEVENAEYGE.

*bedanken Ued. voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.*