



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jozef - Zenon ROMAN

weduwnaar van Mevrouw
IRMA KESTELEYN

OUDSTRIJDER - VUURKRUISER 1914-1918
vereerd met verscheidene Eretekens

geboren te Maarke-Kerkem, op 23 juni 1889 en
aldaar godvruchtig overleden, op 9 oktober
1973, gesterkt door de Heilige Sakramenten
van de zieken.

Een man met rustig gemoed, minzaam en
met sprankelende ogen, zo was vader. Tot
de laatste dagen leefde hij met heldere
geest alles mee. Als timmerman heeft hij een
vak beoefend waarvan gezegd wordt dat het
bewerken van hout stemt tot rust en zacht-
aardigheid.

Hij was een diepgelovig mens. Toen hij
zelf niet meer in staat was van de hoge
Eikenberg naar zijn parochiekerk te komen,
hield hij eraan zijn Heer thuis te ontvangen,
terwijl hij gezeten was bij het venster, van-
waar hij kon neerkijken over verre akkers.
Het was hem gegund de sakramenten der
zieken met helder bewustzijn te ontvangen en
hij was er blij mee.

Dank U, mijn goede kinderen, dat U voor
mij hebt gezorgd in mijn oude dag. Blijft met
een goed hart en rechtschapen door het leven
gaan. Dank U, vrienden en kennissen, om uw
medeleven met mij. Vaart wel!

Heer Jezus, wees mij genadig, neem mij op
in uw eeuwige woning. Op U stel ik mijn
vertrouwen.

Firmin ROMAN,

Georges en Paula CAMBIER-ROMAN en kin-
deren,

Albert en Lucie HAELTERS-ROMAN en kin-
deren,

Robert en Elza ROMAN-ROMAN en kinderen,

José en Lea VANDEN DORPE-ROMAN en kin-
deren,

De Families ROMAN-MEURIEST en KESTE-
LEYN-ROMAN,

*danken U voor uw gebeden en bliken van
deelneming in hun rouw.*

Roger DE VOS