

„Ik ben de verrijzenis en het leven“.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Leo ROMAN

Echtgenoot van Mevrouw
Alice D'HAeyer,

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1896 en er
godvruchtig overleden op 27 februari 1963,
voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en
de Pauselijke zegen in het stervensuur.
Oorlogsinvalid 1914-1918.

Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden
en houder van verscheidene militaire eretekens.

Heer, uw wegen zijn ondoorgrondbaar. In onze
grote droefheid onderwerpen wij ons aan uw heilige
raadsbesluiten en met betrouwen vragen wij U dat
de engelen de ziel van onze lieve vader ten para-
dijze geleiden en dat hij de eeuwige beloning moge
ontvangen.

Hij heeft ons immers altijd een voorbeeld gege-
ven van godsdienstzin, van goedheid, van vlijt en
onvermoeibare arbeidskracht. Moge God hem daar-
voor belonen.

Duurbare echtgenote en kinderen, hoe dank ik U
om uw oprechte genegenheid en liefdevolle zorgen.
Ween niet als zij die geen hoop hebben; blijven
wij verenigd in onze gebeden en door de troostende
hoop malkander bij God weer te zien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Bid de vier akten voor zijn zielerust.



De Families

ROMAN-DE CUBBER,
D'HAeyer-LIMPENS

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.