

Gelukkig die onberispelijk zijn op hun levensweg
en wandelen in de wet des Heren. (Ps. 458).



ZALIG AANDENKEN

aan de Heer

LOUIS ROMAN

geboren te Mater op 2 augustus 1891 en er
godvruchtig overleden op 21 augustus 1972,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Hij was lid van de Confrerie van de
H. Amelberga en de Bond van het H. Hart.

Voorzitter van de Raad van Beheer en
afgevaardigde beheerder van de
N.V. Brouwerij Roman.

Oud-Burgemeester van de gemeente Mater
van 1927 tot 1970.

Voorzitter van de Koninklijke Harmonie
« De Eendracht », van het Landbouwcomice
van Oudenaarde en van de Rijvereniging Kerselare.

Vereerd met het ereteken
Pro Ecclesia et Pontifice,

Ridder in de Orde van Leopold II
en andere burgerlijke eretekens.

Een goed en edel mens is heengegaan naar het
Vaderhuis, bij God, die hij zo goed en fijnge-
voelig gans zijn leven heeft gediend; naar het
Vaderhuis bij zijn familieleden, medewerkers en
vrienden, die zijn voorgegaan, getekend met het
geloof en van wie hij zoveel hield.

Zijn goed zijn en goed doen beleefde hij van
jongsaf, bij zijn familie en medewerkers, door
zijn aangeboren rechtschapenheid, toewijding en
wijs beraad; bij zijn onderdanen door zijn on-
baatzuchtige bezorgdheid voor hun aller welzijn,
door zijn hartelijke omgang met allen en zijn
bereidwilligheid om ontelbaren in de nood te
helpen.

Zijn uitvaart is dan wel een rouwdienst om
het verlies van zo een edel en wijs man; maar
is voor honderden aanwezigen en afwezigen een
uitnodiging tot dankbaarheid aan God, hen zo
een broeder en oom, een leidsman, bestuur-
der en medeburger gegeven te hebben; deze
uitvaart is tevens de gelegenheid om aan zijn
rouwende familie oprechte deelneming te betonen.

De herinnering aan burgemeester Roman zal
lang nog weldoende blijven.

Dierbare broeder, zuster, schoonzusters, nevern
en nichten, uwe genegenheid, vriendschap, waar-
dering en hulpvaardigheid was mij een steun en
troost; in het bijzonder, nicht Cecile, gij waart
een engel voor mij, door uw moederlijke be-
zorgdheid en onverpoosde toewijding gedurende
al die jaren.

Ik dank er u om; blijft trouw aan deze
familietradities en vaartwel.

Geachte medewerkers en medeburgers, heb
dank voor uw medewerking en uw vertrouwen;
vaartwel tot weerziens in het Vaderhuis hier-
boven.

H. Amelberga, bid voor ons en bescherm ons.

