



**DANKBAAR AANDENKEN AAN DE
HEER**

Marcel ROMAN

echtgenoot van

Mevrouw Angèle VAN DE MERGEL.

Geboren te Michelbeke op 10 september
1917 en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op
11 maart 1981,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Heer, hoe wonderbaar zijn uw wegen! Wij
verschijnen, leven en verdwijnen, doch altijd
en alles voor uw Goddelijk oog.

De jeugd, vol hoop en vreugde: onuitputbaar
schijnt ze, verrukkelijk doet ze aan, maar
kort van duur. Gelukkig wie U dan als
reisgids meeneemt in zijn leven. De harde
levensweg die er op volgt, met al zijn
zorgen en schone dagen, die zoveel moois
ons bieden, maar ook het leed bevatten. De
levensavond getekend door lijden en lasten
komt dit alles afsluiten op aarde. Gelukkig de
mens die dan weet dat de Heer van dit alles
getuige is. Alles maakt Hij goed voor de
mens die onder deze brandende levenszon
alles voor Hem en de medemens doet. Marcel

heeft als een schoon mens en als een voor-
beeldig kristen geleefd, een eervolle gedach-
tenis behouden we allen aan hem.

Mijn allerdierbaarsten: mijn zeer geliefde
echtgenote, dank voor alles wat ik nu niet
meer uitdrukken kan, maar gij kent mijn diep-
ste gevoelens; mijn kinderen, gij kent mijn
strijden en mijn werken, pijn en lijden, gij
weet ook hoezeer ik u liefheb en u bij de
Heer dankbaar zal gedenken. Gebonden aan
Jezus'kruis, dat alle lijden en pijn loutert
en goedmaakt, ben ik heengegaan in vrede
met God en de medemens.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

De families ROMAN, VAN DE MERGEL,
DE LANGHE, SPITAELS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begravenissen Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Druk J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel