

Al komt Hij dan ook
in de eerste of de tweede nachtwake,
gelukkig de mens,
die de Heer wakend zal vinden.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Marcel, Robert,
Camiel ROMAN**

echtgenoot van Mevrouw
Julienne VAN LIERDE

geboren te Nederbrakel op 28 september 1924
en godvruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 17 september 1988,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Wij weten, dat wij hier geen blijvende woon-
stede hebben en dagelijks moeten wij onder-
vinden, dat de dood meestal als een spelbreker
zijn intrede doet. Een mens wikt, maar God
beschikt.

Wij worden eens te meer met deze werke-
lijkheid gekonfronteerd bij het onverwachte
overlijden van deze dierbare. Pas op pensioen
en nog genietend van een blakende gezond-
heid, had hij naar menselijk berekenen nog zo-
vele mooie jaren voor de boeg, jaren van een
beetje rustiger-aan-doen en genieten van wat
hij tot stand had gebracht en van wat daaruit
verder aan het groeien was. Hij had die
eigenlijk ook verdiend door al die andere jaren
van zorgen voor — en druk bezig zijn met

het welzijn van de zijnen. En dan is daar
dat stomme ongeval en ergens een onver-
wachte ontwikkeling in het herstelproces, die
tot ieders verbijstering plots naar het einde
voeren...

Het is niet gemakkelijk om op zulke mo-
menten God als een goede vader te zien.
En toch is dit ons enig houvast en onze
blijvende troost. Ons verdriet mag niet zijn
zoals dat van diegenen die geen hoop hebben,
maant ons Sint-Paulus. Maar daartoe moeten
wij door onze tranen heen leren beseffen,
dat ons onbegrip alleen te wijten is aan de
beperkte horizon van onze horizon. Wij zien het
allemaal met menselijke en tijdelijke maat-
staven; God meet niet, bij Hem is alles
eeuwigheid.

De dierbare overledene was een gelovig
man; God en kerk hadden een plaats in zijn
leven. Hij is ons dus voorgegaan in geloof
in — en in vertrouwen op de Vader in de
hemel. Laten wij hem daarin navolgen en
hem niet vergeten in onze gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

†

**De families ROMAN, VAN LIERDE,
VAN DER LINDEN en VAN DER LINDEN,**
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49