

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

†

Bid voor de ziel van

Mevrouw

Maria ROMAN

echtgenote van de

Heer Nestor SERLIPPENS,

geboren te Nederbrakel op 3 november 1904 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 8 oktober 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood is de bekroning van het aardse leven, de overgang naar het eeuwig leven en voor de trouwe gelovige de blijde intrede in het hemels Vaderhuis.

Zij was een vrouw, die geliefd en bemind werd door haar dierbaren, geacht en geëerd door haar medemensen

In al de omstandigheden van haar leven bleef zij trouw en sterk in haar geloof in God, die haar de kracht schonk om gelukkig te leven. Haar

wekelijkse eucharistieviering was voor haar een bron van geluk en vreugde.

Moge zij nu de vrede van de Heer in de hemel ontvangen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de liefde en het geluk dat wij samen kenden, dank voor uw goedheid en uw zorgen. God behoede u en gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families :

DE VLEESCHAUWER, DE BRAKELEER,
ROMAN, SERLIPPENS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste / Brakel