

Zalig die zijn laatste uur steeds voor ogen heeft  
en zich dag per dag er op voorbereidt.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**MARIE - ALICE ROMAN**

weduwe van Mijnheer

**César Roman**

geboren te Everbeek de 11 mei 1889 en er  
schielijk overleden de 22 april 1959, voorzien  
van het H. Oliesel.

O God, die in het verborgene ziet en geen goed  
onbeloond laat, wil genadig het offer van mijn  
leven aannemen tot uitboeting van hetgeen ik  
mocht hebben misdreven, en voor het geluk van  
mijn beminde familie.

Deze vrouw was eenvoudig en rechtschapen.

Altijd was zij vlijtig aan het werk en met veel  
nauwgezetheid heeft ze steeds haar huis bestuurd.  
Daarom zal haar aandenken in zegening blijven.

Beminde Familie, ik bedank u voor uw gene-  
genheid. Al wat ik verlang is een goed gebed. Dat  
zal de blijvende band zijn tussen hen die heengaan  
en degenen die blijven. Ik zeg u allen vaarwel en  
tot wederziens bij de Heer.

Jezus Maria Jozef!

7 j. en 7 qu. afl.

H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en  
meer beminne.

300 d. afl.

---

**Dr. Vw Modde, Everbeek.**

De familiën ROMAN en HAILLEZ

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.