

*Heer, geef haar de eeuwig rust.*

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## **Marie-Virginie ROMAN**

weduwe van de Heer

Joseph FLAMEZ,

*geboren te Nederbrakel op 21 september 1892 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel op 24 mei 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.*

---

De dood is de overgang naar het eeuwige. Zij was een brave vrouw, geliefd en bemind door haar dierbaren, geacht en geëerd door haar medemens.

Een lange levensweg mocht zij afleggen op aarde, lief en leed, vreugde en lijden waren haar deel.

Moedig doorstond zij lasten en beproevingen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkind, na veel jaren gelukkig samenzijn worden wij thans gescheiden, mensenhanden alleen kun-

nen hier niet herstellen wat U ontval-  
len is, weest moedig en steunt el-  
kander.

Weest mij indachtig in uw gebeden, dit als wederliefde voor de goede zorgen die ik eens aan U heb besteedt.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families ROMAN, FLAMEZ, DE  
VLEESCHOUWER, RASSCHAERT,

*zijn diep gevoelig voor de  
blijken van deelneming en  
danken U van harte.*

---

*Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel*