



Vrome gedachtenis van de heer

Max Roman

geboren te Berchem-Vlaanderen op 21 aug. 1881
en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 7 mei
1970, gesterkt door de sacramenten der zieken.

“Goede en trouwe dienaar, over datgene waar-
over ik u heb aangesteld zijt ge trouw geweest. Ga
binnen in de vreugde van de Heer”.

Ongetwijfeld zal de hemelse Vader de dierbare
overledene met die woorden verwelkomen in het
Vaderhuis. Want trouw en gewetensvol beheerde
hij de talenten die God hem schonk. In rechtvaar-
digheid, eerlijkheid en goedheid ging hij met zijn
medemensen om en hij was begrijpend voor hen
die in nood verkeerden. Zo werd hij door iedereen
gekend en geacht.

God gaf me een schoon en lang leven. Diepge-
meend dank ik Hem daarom en met volle vertrouwen
op Kristus' belofte ga ik in eeuwig leven naar zijn
Vaderhuis toe. Dierbare zuster en familieleden, hebt
dank voor uw genegenheid. Steeds was ik hartelijk
welkom wanneer ik u bezocht. En uw talrijke be-
zoeken in mijn oude dag waren voor mij een zal-
vende troost. Blijf me in uw vroom gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Jules GEVAERT,

Dokter en Mevrouw Marcel GEVAERT-WYFFELS,
en kinderen,

De families ROMAN,
VANDE WIELE en
ROSSEELS

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming
in gebeden en rouw.

druk arijs, berchem