



Dankbaar aandenken aan

de Heer

Paul Roman

echtgenoot van mevrouw Blanche Vrancx

Hij werd geboren te Outer op 31 maart 1912
en is godvruchtig thuis overleden te
Tollembeek omringd door zijn geliefden
op 9 augustus 1996, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

*Je bent onverwachts van ons heengegaan
zonder klagen,
stil en met dezelfde waardigheid
zoals je je ganse leven doorgebracht hebt.*

*Je hield van het leven
met alle vezels van je lichaam.
Je hield van mensen, vrienden, idealen.
Je gaf je woord, dat bleef gegeven.
Zonder grootspraak, hielp je iedereen
zoals je kon.*

*We zullen je missen, je kinderen,
je kleinkinderen, je familie
en je vrienden*

De families ROMAN, VRANCX, VAN DER STEEN
en NOULS danken U van harte voor
uw blijken van deelneming en gebed.

Tollembeek, 14 augustus 1996

Begr.-Fun. nv. Van Den Driessche-Premereur
Galmaarden - Tel. (054) 58 07 25
Drukkerij Deneef - Tollembeek - Tel. (054) 58 86 76