



Ik geloof in de verrijzenis van het vlees
(Symbolum)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Philomène ROMAN

weduwe van Mijnheer Emiel COPPENS

Geboren te St Maria-Oudenhove de 26 december 1878 en godvruchtig overleden te Michelbeke de 21 november 1958, gesterkt door de H.H. Sakramenten. Zij was lid van de Bond van het H. Hart.

Moeder mag oud worden, toch sterft zij altijd te vroeg. Zij is immers het bindteken van de familie, zelfs al gingen de kinderen uiteen. Moeder is als de herfstzon die de uitgeleefde blade- ren tot goud kan omtoveren en dit tranendal in een paradijs herscheppen.

Onze moeder was zo vroom, zo werkzaam en zo goed!

Van bij haar woning zag zij de kerktoren in het dal als een wegwijzer naar God en op haar weg- gelje naar de Kerk vond zij steeds het Maria- kapelleke en het veldkruis! Iedere avond nam zij haar rozenkrans en bad vóór, terwijl haar ge- dachten gingen naar allen die steun en troost nodig hadden.

Zij heeft hard moeten werken maar zij wist dat het voor het geluk was van haar kinderen en nakomelingen.

En nu zij een hoge ouderdom bereikt had en haar enige rust werd gegund, nu kwam plots het einde en... de beloning!

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterklein- kinderen, ik heb u met fierheid en vertrouwen zien opgroeien. Weest standvastig in het goed! Laat u niet misleiden door de valse leringen en de verlokkingen van een moderne wereld! Houdt de gedachtenis van vader en moeder in ere!

Bemide familieleden, geburen en kennissen, tot weerziens!

O. L. Vrouw van Lourdes, bescherm ons.



Mijnheer en Mevrouw Leon VAN CAUWENBER- GE-COPPENS,

Mijnheer en Mevrouw Jozef COPPENS-VAN DEN DRIESSCHE

Mijnheer en Mevrouw Richard COPPENS-POLLEZ

Mijnheer en Mevrouw René COPPENS-DE TEM- MERMAN

Mijnheer en Mevrouw Camiel COPPENS-DE COU- VREUR

Mijnheer Julien COPPENS

De familiën ROMAN, COPPENS, VAN LIERDE en DE RIDDER

danken voor de deelname, blijken van rouw en gebeden.

Uitg. Thomas M., Michelbeke.