

*Na een rijkgevuld en schoon leven  
is van ons heengegaan*



Mevrouw

**Rachel ROMAN**

weduwe van  
de heer Georges VAN HOUTTE

*geboren te Schorisse op 10 augustus 1902  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 15 februari 1996,  
gesterkt door de H. Sakramenten.*

Namis op zondag 7 april 1996 om 10.30 uur.

De families ROMAN - VAN HOUTTE - LEMARCQ -  
DHAEYER - VERSTICHEL, danken U van harte voor  
uw aanwezigheid en uw gebed.

Bomma,

Je was eigenlijk mijn meter, maar ik noemde je altijd bomma. Waarom... iedereen noemde je bomma. Je kinderen, je kennissen, tot je vrienden toe. Ik kan me niet herinneren dat iemand je Rachel noemde.

Je hebt altijd geprobeerd om iedereen te helpen. Waar de nood het hoogst was, was bomma nabij. Hoeveel kleinkinderen heb je niet bij jou gehad? Je hebt altijd goed voor ons gezorgd. Het was een plezierige tijd, met en zonder moeilijkheden. Je was er altijd voor iedereen.

Nu beseffen we eigenlijk dat een mensenleven vlug voorbij is. We worden vlug ouder, maar dat was aan jou niet te zien. Je wilde nog steeds alles doen en overal heen gaan. Het leek of je eindeloos kon doorgaan. Jij was iemand om een voorbeeld aan te nemen, je was vol van levensvreugde. En toch moest er een eind aan komen.

Je hebt ons verlaten, maar in ons hart zul je altijd bij ons blijven. Uit naam van de hele familie en al je kennissen en vrienden, wil ik je bedanken voor alles wat je voor ons deed. We zullen je nooit vergeten, omdat je ons te dierbaar was.

Tenslotte hartelijk dank voor de goede zorgen, verleent door ons moeder Fernanda, tijdens haar verblijf bij ons thuis.

Alain



---

Begraaf.-Fun. D'Hondt, Oudenaarde

Druk. G&H Service Center, Oudenaarde