

†

Bid voor de zielerust van

DE HEER

Remi, Cyriel, Théopliel

ROMAN

weduwnaar van

Mevrouw Louise-Angèle DUTHIE

geboren te Nederbrakel

op 16 september 1903 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 28 oktober 1982, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Remi is een man geweest die zich tenvolle ingespannen heeft voor 't welzijn van zijn gezin en die ook de tijd kon vinden om hier en daar een medemens te hulp te komen.

Het verlies van zijn echtgenote is voor hem een zware slag geweest die hij niet meer volledig te boven is gekomen. Hij is daardoor een wat eenzaam mens geworden, die verlangend uitzag naar de hereniging met

zijn echtgenote in 't hiernamaalse. De beste zorgen van zijn kinderen, de attentie van de geburen konden het verlies van zijn vrouw niet goedmaken... nu is hij haar mogen achternagaan.

We willen hem op zijn laatste tocht begeleiden met ons gelovig gebed. Dat de Heer hem binnenleide in het eeuwigdurend geluk dat Hij ons bereid heeft. Vandaar zal hij dan de dankbare voorspreker blijven voor zijn familie en allen die iets betekend hebben in zijn leven.

In deze dagen rond Allerzielen willen we al onze overledenen toevertrouwen aan de oneindige barmhertigheid van de Heer.

De families ROMAN, DUTHIE,
DE CUBBER, VAN ACHTER,

danken U oprecht voor de blijken van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel