

Ten Paradijze geleiden u de Engelen.



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**RICHARD ROMAN**

weduwenaar van Mevrouw

**ADRIENNE GEERSEAU**

en van Mevrouw

**BERTHA ROOS**

geboren te Schorisse op 9 april 1903  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 17 mei 1984,

gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

**Oud-Strijder van de oorlog 1940-1945,  
Verremerkt met verscheidene eretekens,  
Lid van de Bond der Gepensioneerden  
te Schorisse.**

Het leven van de mens is een aaneenschakeling van goede en kwade dagen : dan eens vreugde en geluk en dan eens ziekte en lijden. Alle leven op aarde is vergankelijk. Het menselijk sterven is een overgang van dit vergankelijke leven naar het eeuwig leven.

Wel zalig de mens die al zijn gebeden, werken en lijden van elke dag aan God heeft opgedragen : hij zal de eeuwige beloning verkrijgen : «Altijd bij de Heer te zijn».

Deze overledene heeft een schone ouderdom bereikt. Zijn heengaan was zachtjes en voorbereid.

Wij zijn de Heer dankbaar voor dit leven en bidden dat hij spoedig moge opgenomen worden in het Hemels Paradijs.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank u voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Wij blijven verbonden in liefde overheen het graf, overheen tijd en dood.

Vergeet mij nooit in uw gedachten en in uw gebeden.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Frans en Jeannine VAN DEN BROEKE - ROMAN,  
Jean en Martine ROMAN - DE KEYSER,

Kurt VAN DEN BROEKE,  
Jurgen VAN DEN BROEKE,  
Christophe ROMAN,

Zijn schoonzusters, neven en nichten,

De families ROMAN, VANDENABEELE,  
GEERSEAU en ROOS,

zijn U ten zeerste dankbaar voor uw  
blijken van medeleven en gebed.

---

Begraaf. Devos