

Neem uw kruis op, en volg Mij.



BIDDEN WIJ VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Robert-René R O M A N

echtgenoot van Mevr. Josiane CRETEUR

geboren te Oudenaarde op 14 november 1947 en er overleden in de H. Hartkliniek op 27 mei 1987, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Postbode.

Na een kortstondige en pijnlijke ziekte is de dierbare overledene naar het Vaderhuis teruggekeerd. In de volle bloei van het leven is hij opgenomen door God. Voor een gelovig mens is de dood niet het einde, maar een begin van eeuwig leven.

Robert was een gediensig en vriendelijk man. Hij volbracht steeds zijn plicht als postbode met stiptheid en volle toewijding. Hij kon meeleven met de mensen in vreugde voor een blijde boodschap die hij bracht, ook bij droeve tijding kon hij treuren met de lijdenden.

Voor zijn medewerkers was hij altijd bereid te helpen, en zo had hij vele vrienden om zijn dienstvaardigheid. Gedurende zijn kortstondige ziekte werd hij omgeven met warme genegenheid van zijn echtgenote, zijn toegewijde ouders

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

en familieleden.

Gedurende de laatste dagen was hij nooit alleen, verzorgd door het verplegend personeel en naastbestaanden. Dit was hem een opbeuring, sterkte en troost.

Het was vooral een harde slag voor zijn ouders die zoveel van hem hielden, voor zijn echtgenote, broers en schoonzusters. Wanneer God ons slaat is Hij tevens hoop en troost in het verdere leven.

God spreekt « Ik zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn ; geen rouw, geen geweene, geen smart zal er zijn ». Wij bidden dat dit toekomstplan van God nu voor onze overledene volle werkelijkheid zou worden ; dat deze droom van God nu reeds op een waardevolle wijze in de rouwende familie gestalte zou krijgen.

Robert dankt allen die voor hem wel hebben gedaan, familie en vrienden, en vraagt een zinnig gebed.

O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons !

Mevrouw Josiane CRETEUR,
De Heer en Mevrouw Albert ROMAN -
VAN SCHOORISSE, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Jozef CRETEUR(†)-Elza SCHIETTECATTE,
De families ROMAN - VAN SCHOORISSE
en CRETEUR - SCHIETTECATTE,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde