



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Romanie ROMAN

weduwe van de Heer

Florent CARLIER,

geboren te Nederbrakel op 10 oktober 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 11 maart 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Heer, uw gelovigen wordt het leven niet
ontnomen, doch slechts veranderd en ver-
nieuwd, dat geloven wij op uw woord; en
als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken
wordt, hebt Gij al een plaats voor ons be-
reid in Uw huis om daar voorgoed te wo-
nen ».

Onze dierbare overledene was een brave
en deugdzame vrouw, een trouwe echtgenote,
een goede en zorgvolle moeder, die haar
taak naar best vermogen heeft vervuld en
zolang haar krachten het toelieten.

Ondermijnd door de ziekte wist zij dat de
Heer haar bij zich zou roepen en gelaten
en stil is zij van ons heengegaan. Bidde
wij tot de Heer dat Hij haar genadig weze

en haar nu opneme in het hemels Vaderhuis
in eeuwige rust en vrede.

Beminde kinderen en kleinkinderen, beste
familieleden, zo graag was ik nog bij u ge-
bleven. Ik dank u voor uw trouwe liefde en
genegenheid en voor uw kimmervolle zorgen.
Bidt tot God dat Hij mij genadig weze.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Voor uw blijken van kristelijke deelneming
danken U de families

, ROMAN, DE VLEESCHAUWER, CARLIER
DE WEZE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel