

Geloofd zij Jezus-Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

TRIPHON ROMAN

echtgenoot van

Mevrouw MARTHA ROMAN

geboren te St-Maria-Horebeke, 10 November 1900
en godvruchtig overleden te Ronse
den 28 November 1948,
versterkt door de laatste H H. Sacramenten.

Een mens zonder Godsbetrouwen kan bij dergelijk sterfbed slechts wanhopig het hoofd laten neerhangen of lichtzinnig zijn aandacht afwenden.

Voor de gelovige is er een lichtstraal die in de waarheid van ons roeping tot het eeuwig leven, klaarte werpt in dit misterie van lijden en dood en ook steun geeft in de zwaarste beproeving.

De dierbare overledene heeft de korte spanne van zijn levensloop in beproevingstijd beëindigd in volmaakte getrouwheid aan God, in onbeperkte liefde jegens zijn gezin, in Gods voorzienigheid die niet slaat zonder zalven, zal, langs ons onbekende wegen, troost en hulp bieden aan de zo zwaar beproefden.

Vaartwel, duurzame Echtgenote, lieve Kinderen beminde Broeder, Zusters en Familie. Waar de nood grootst is, is God dichtsbij. Bidt God voor mijn ziel en ik blijf uw wakende beschermer in den Hemel. Tot weerziens hierboven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. & 7quadr.

Horebeke. druk. De Clippele

Mevrouw TRIPHON ROMAN geboren MARTHA ROMAN ;
Juffrouw FRIDA ROMAN ;
Mijnheer LUC ROMAN ;
Juffrouw NELLY ROMAN ;
Mijnheer NERY ROMAN ;
De Familien ROMAN-PORTOIS en ROMAN-HOEBEKE ;

*BEDANKEN van harte voor de bijken van
kristelijke en innige deelneming hun bevoord*