

„ Nu mag mijn voet, Jerusalem,
uw poorten binnentreden. ” ps. 122

+

Tot vrome gedachtenis van
Eerwaarde Heer

Cyriel, Jozef, Alois ROMBAUT

geboren te Temse op 19 februari 1896,
en er, gesterkt door het Ziekensacrament,
overleden op 16 juli 1981.

Priester gewijd op 10 juli 1922, was hij achtereenvolgens :

subregent op het St. Gregoriuscollege te Ledeberg,
onderpastoor te Denderbelle,
onderpastoor te Zele - St. Lutgerus,
pastoor te Zele - Heikant,
pastoor te Aalst - H. Hart,
pastoor te Meerbeke,
directeur van de Zusters van St. Vincentius a Paulo
te Temse.

Vóór alles willen we de Heer danken omdat Hij
deze priester aan zijn volk heeft gegeven en hem
vele jaren heeft bewaard. De Heer alleen kent de
overvloed van genaden, waarvan hij haast zestig
jaar lang, door woord en heilig teken, de uitdeler

mocht zijn. Met diep geloof en trouwe toewijding
heeft de overleden priester zijn taak volbracht.
Hij is gegaan om vele en blijvende vruchten voort
te brengen. Belangrijke taken werden aan zijn
bekwame ijver toevertrouwd.

We zullen ook van harte bidden om volle bevrijding
en zalige vrede voor hem, die we dankbaar en
genegen in onze herinnering willen bewaren. Zijn
familieleden was hij van harte toegedaan. Een gul
en hartelijk onthaal was daarvan het teken. Voor
zijn parochianen was hij de herder op wiens vriend-
schap en dienstbaarheid ze mochten rekenen. Hij
ging graag, hartelijk en blijmoedig met de mensen
om. Voor zijn medepriesters was hij een aange-
name vriend, die, haast tot het einde toe, belang
stelde in hun werk en hun zorgen.

Voor priester Cyriel Rombaut is het geloven nu
„zien” en de verwachting vervulling geworden.
Zonder ophouden zal hij dankzeggen voor het
goede dat God aan hem en door hem heeft ge-
daan. Hij zal ook een voorspreker blijven voor
allen, die hem ter harte gingen en nooit vergeten
de goede zorgen, die de lasten van zijn levens-
avond ten zeerste hebben verlicht.

De familie ROMBAUT dankt U.

Begráf. F. Gyselinck, Temse
Drukk. Delta, V. D'Haen-Hebbinckuys



PH