

Heer, laat mij voor Uw altaar komen,  
Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd.  
(Ps. 43)

Dankbare herinnering en vroom aandenken aan

EERWAARDE HEER

## Theo Rombaut

Hij werd geboren te Stekene op 31 juli 1917,  
werd priester gewijd te Gent op 20 april 1941.

Hij was achtereenvolgens  
Leraar aan het bisschoppelijk college te  
Zottegem

Onderpastoor te Sint-Amandsberg Oude Bareel  
te Zwiindrecht en te St. Niklaas Don Bosco.

Sinds 1965 aalmoezenier aan het rustoord  
St. Pieter te Lochristi  
en Godsdienstleraar.

Gesterkt door de H. Sacramenten van de Zieken  
is hij rustig in de Heer ontslapen op donderdag  
3 september 1987 te Gent.



Uw deelname was ons een troost  
Uw gebed was hem een hulp  
Wij danken U van harte.  
De familie ROMBAUT - MOORS

Open, eerlijk, moedig, opgeruimd, betrouwbaar, bezorgd, biddend en zegenend is hij zesenveertig jaar echt priester geweest, zich inzetend als onderpastoor, godsdienstleraar, aalmoezenier. De kern van zijn priester-zijn was een zeer persoonlijke en innige relatie met O.L. Heer. Hij bad veel en was zo dankbaar.

Een half jaar na het vroege overlijden van zijn broer-priester André, is hij zwaar ziek geworden, in levensgevaar. Toen gelukkig toch beternis intrad, waren zijn woorden: «ik ben toch zo blij dat O. L. Heer mij nog tijd gunt om Hem gaarne te zien; laat ons dat alle dagen blijven doen». Die laatste zeven jaar van zijn leven heeft hij iedere dag beleefd als een dag die hij er nog bij kreeg.

Zijn priesterschap was hem heilig. Trouw en rechtgelovig kende hij geen compromissen. Nooit heeft hij getwijfeld, maar richtte zich voortdurend naar de bron. Familieverbonden, was hij gelukkig dat geloof en die trouw te kunnen vinden bij al die christelijke gezinnen, neven en nichten van zijn familie, waar hij zo van hield.

Hij was ook zeer intelligent en begaafd. Grote zorg had hij voor de liturgie, de zusters, de bejaarden. Hij kon zingen en doen zingen, was vol sprankelende humor ook. De zusters en bejaarden zullen hem missen, die een echte «vader» voor hen was.

Hij heeft gevraagd om bij de priesters van Stekene begraven te worden. Die samenhangende van de priesters over de dood heen: Eeuwig priesterschap. Hij was klaar voor de grote Ontmoeting met de Heer.

Dankjewel, m'n beste familieleden, medepriesters, zusters, vrienden en bekenden, dank voor alles. God zegene u.

---

Begrafenisondernemer U. Schelfhout, Kerkstr. 83  
Stekene, tel. 03-779.77.03 - Druk. Van Hoye