



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Elisabeth Nathalie ROMBAUTS

echtgenote

van de Heer Jozef Lodewijk CLABOTS

geboren te Wépion op 10 december 1903 en
zacht in de Heer ontslapen te Vilvoorde in
de St.-Jozefskliniek op dinsdag 5 februari 1985,
gesterkt door de troostmiddelen van onze
Moeder de Heilige Kerk.

De families

ROMBAUTS, CLABOTS, BEESEMANS

en VAN LOO,

danken U voor uw gebed en de blijken
van deelneming.

Zij was geen moeder,
maar had een moederhart.

WIJ ZEGGEN U DANK...

Voor elk moment
waarop je ons hebt blij gemaakt,
Voor elk verdriet
waarvan je ons hebt vrij gemaakt,
Voor elke keer
dat jij bij ons vertrouwen zocht,
Voor elke schakel
die ons nauwer binden mocht,
Voor àl de goedheid
die men ondervinden mocht,
Voor elk lief woord
dat steeds over je lippen kwam,
Voor alle kwaad
dat jij ons uit het hart ontnam,
Voor elke gunst
waarvoor je stil gebeden hebt,
Voor àl de moed
waarmee je soms gestreden hebt,
Voor elke pijn
die jij voor ons geleden hebt...

Begravenissen Appeltants, Turcksinstraat 33, *
1830 Machelen. Tel. (02) 251.44.15.