

Moge hij leven in God.

Cat.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN
de onsterfelijke ziel van de Heer

ALBERT ROMEYNS

echtgenoot van Mevrouw
Zenaïde GOSEYE,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 4 oktober 1899 en
overleden te Zottegem op 27 januari 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Wij bevelen U, Heer, de ziel van uw dienaar
Albert, opdat hij, voor de wereld gestorven, bij U
moge leven; en neem de zonden, die hij uit men-
selijke zwakheid gedurende zijn leven heeft bedreven
door de genade van uw allerheiligste goedheid van
hem weg. Door Kristus onze Heer. Amen.

Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het
gehoord, in geen mensenhart is het opgekomen wat
God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben.

H. Paulus.

De hemel is een wonder van goddelijke almacht,
een uitvinding van goddelijke wijsheid, het hoogte-
punt van goddelijke mildheid, een waardige prijs
van goddelijke verlossing, een goed zó groot, zó
oneindig als God zelf is, want God zelf is het Pa-
radijs. En die hemel wordt het eeuwig verblijf, dat
genieten van God het eeuwig geluk voor de gelovi-
gen die in vriendschap met God sterven.

Een hard leven is zijn deel geweest, maar waar
de man een ononderbroken toewijding vindt van
zijn vrouw, waar de kinderen en kleinkinderen
volgzaam zijn, liefderijk en behulpzaam, daar is
ook de kracht om veel te dragen en te verdragen.

Beste vrouw en kinderen, ik dank u voor uw
grote genegenheid en de vele zorgen. God moge U
lonen voor uw goedheid en zoveel opofferingen.
Bidt voor mij, ik bid voor u.

En u, mijn familieleden en vrienden, vraag ik
eveneens om de liefdedienst van een gebed voor
de lafenis van mijn ziel.

Maria, Moeder van Jezus, geleid hem tot uw Zoon.



De families

ROMEYNS,
LABEE,
GOSEYE,
GOSY,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.