

« Uitstekend, goede en trouwe dienaress,
kom binnen in mijn Rijk ». (Mt 25,23)

†

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha ROMEYNS

weduwe van de Heer Louis DE PESSEMIER,

geboren te Elst op 20 oktober 1911 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Oprakel op 4 mei 1981.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden, van de K.V.L.V. en andere
godvruchtige genootschappen.

We staan allen verslagen bij het totaal
onverwachte verlies van deze kristelijke
vrouw.

Midden de gewone gang der dingen ging
Bertha terug naar de Heer. Temidden van
ons leed danken wij de Heer die haar toodi-
de met de schone gaven, die de beste
van onze moeders sieren. Nu blijven al'een
herinneringen over hoe zij was en leefde,
zorgde en werkte. Zij was diep-vroom, zon-
der pose; trouw op post in Gods huis,
droeg ze ook edelmoedig bij ter versiering.
Zij smukte haar huis op met kristelijke
motieven, was liefdevol voor haar man en

verder voor kinderen, broers, gasten, gebu-
ren. Als voorbeeldige kristene leefde Bertha
intens mee met wel en wee van gezonden
en zieken, vooral met de gepensioneerden-
bond. Zij bestuurde creatief mee, met raad
en daad, gratis.

Zo gedienschtig in het kleine zal de Heer
haar over veel aanstellen. Reik ons, Heer,
die haar hier op aarde liefhadden, uw hel-
pende hand in ons groot verlies en verdriet.

Beste moeder, goede Bertha, rust nu sa-
men met vader en vele geliefden in vrede.
Wij danken U voor onnoemelijk veel goeds.
Alles wat U ter harte ging moge geeerbied-
digd worden en verder ten uitvoer gebracht.
Spreek voor ons ten beste... tot een eeuwig
weezien.

O.L. Vrouw, help ons.

De families

ROMEYNS, DE PESSEMIER,
LABEE, DE COCK,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel