



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Camiel ROMEYNS

weduwnaar van Mevrouw
Louisa VANDER LINDEN,

geboren te Nederbrakel op 30 september 1892
en godvruchtig overleden te Gentbrugge
(kliniek St.-Jozef) op 21 juni 1976,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een lang leven is ten einde.

Door de goedheid van zijn hart wist hij
vele vrienden te winnen, door de rijkdom van
zijn gemoed velen te troosten.

Zonder omhaal van woorden, als de stille
man, die leefde in de natuur achter bos en
boom, volbracht hij zijn taak.

Trouw aan een diep gewortelde traditie van
geloof en kerksheid, heeft hij de fakkel van
kristelijke overtuiging en plichtsbef in een-
voud verder gedragen, om ze op zijn beurt
aan zijn kinderen door te geven.

Medemenselijkheid was voor hem geen leeg
woord, maar een rijk geladen werkelijkheid.
De vele jaren oppas die hij zijn zieke vrouw

gunde, de steun aan zijn kinderen in moei-
lijke dagen, de hulp en het meelevens met
zijn geburen, getuigden van een gave van
zichzelf aan de anderen. In het veelvuldig
ontvangen van het eucharistisch brood voegde
hij zijn offergezindheid bij die van Kristus,
de Heer.

Stil en sereen als zijn leven was zijn
sterven.

De Schepper van alle goed zij dank ge-
zegd, Hij neme zijn dienaar op in het eeuwig
licht.

De families ROMEYNS, GIJSELINCK,
VANDER LINDEN, ROSCAM,

**danken U van harte voor uw bliken van
kristelijke deelneming.**

Drukk. De Ruyver - Brakel