

De dood is goed, die het leven niet wegneemt
maar in een beter verandert. (H. Ambrosius)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

EMIEL ROMEYNS

weduwnaar van mevrouw Irma HAESBROEK,
geboren te Elst de 14 september 1882 en er
godvruchtig overleden de 21 november 1956,
bediend van de h. Sakramenten.

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen
konden mij helpen.

Nochtans, ik heb gezwegen, geen klacht is mij
ontsnapt, omdat gij het waart, o Heer, die mij
beproeft. (Ps. 38)

Deze achtbare overledene was een eenvoudig
en deugzaam man, die in stilte en in oprecht-
heid zijn plichten volbracht zoals het behoorde.

Als goede huisvader, wist hij door zware ar-
beid zijn kinderen groot te brengen en hun de
zin voor het werk van jongs af in te prenten en
te doen waarderen. Groot zal het loon zijn dat
hem te wachten staat hierboven omdat zijn leven
op aarde verdienstelijk is geweest.

Bemindde kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn trots en mijn vreugde. Ik dank U allen voor
uw genegenheid en voor de goede zorgen die
ik van u mocht ontvangen, vooral tijdens mijn
laatste ziekte. Nu zeg ik U vaarwel en leeft als
goede kristenen in het getrouw vervullen van
uw plichten, dan zullen we eens opnieuw ver-
enigd worden in de Hemel om niet meer te
scheiden. Intussen weest mijn ziel gedachtig in
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)



De families ROMEYNS, HAESBROEK,
VAN CAUWENBERGE en VAN NIEU-
WENHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.