

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Emma - Maria ROMEYNS

geboren te Elst op 23 september 1891 en godvruchtig
overleden te Oprakel op 19 september 1964,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Hoe gelukkig en welbedacht is de
mens die tracht te leven zoals hij in het
uur der dood wenst te zijn.

(Th. a Kempis)

De zoetste vertroosting die men in het
graf meedraagt is de overtuiging goed en
kristelijk te hebben geleefd en dienst-
vaardig te zijn geweest voor iedereen.

De dierbare overledene was eenvou-
dig en nederig, zachtmoedig en gene-
gen tot dienstbetoon. Geduldig en ge-
laten als ze was tijdens haar ziekte en
ten volle onderworpen aan Gods H. Wil
is zij in vrede ontslapen. Moge de Heer
haar deugdzaam leven vergelden in de
hemel.

Hebt dank, dierbare familie, die de
laatste jaren van mijn leven hebt gemil-
derd door uw liefdevolle zorgen en op-
rechte genegenheid. De Heer lone er U
om en helpe ons om blijvend voor el-
kaar te bidden tot een eeuwig weerzien.

R. I. P.



De families

ROMEYNS,
VAN CAUWENBERGE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst