

Vroom aandenken aan

†

De heer Gilbert ROMEYNS

Echtgenoot van Jo Vandenbroecke

Lid van
de Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap.

Geboren te Elst op 18 oktober 1917 en God-
vruchtig overleden op zondag 9 juni 1985, ge-
sterkt door de H. Sakramenten.

De families Romeyns, Vandenbroucke,
Labee en Marjean

danken U voor uw aanwezigheid,
gebed en deelneming.

Hij leefde als een eenvoudig man. Tijdens zijn aards bestaan werd hij vaak beproefd. Toch behoorde hij tot die soort mensen die bewondering afdwongen. Zijn levensvreugde wist hij steeds met anderen te delen. Hij was een mens uit een stuk. Zijn onvolprezen werk en zijn inzet voor alies en iedereen maakten van hem een man die zich hield aan het gegeven woord. God alleen heeft het recht hem te beoordelen.

Voor ons blijft hij diegene die met veei moed en liefde zijn plicht vervulde. Zijn bescheidenheid was stichtend en hij hield niet van holie woorden. Hij sprak met het hart... Dit werd niet altijd in dank afgenomen. Wie het voorrecht had hem werkelijk te leren kennen, kan zich slechts verheugen ooit zo 'n vriend te hebben ontmoet.

Hij ging van ons heen zoals hij gekomen was ...
in alle stilte.

Begraaf Arijs, Wambeek, 582 12 91 - 053/66 42 44
druk patrick de backer, Iennik, tel. 532 43 44