

ONS VADERLAND IS IN DE HEMEL

†

Tot vrome nagedachtenis aan

DE HEER

HUBERT ROMEYNS

weduwnaar van Mevrouw

ROSALIE FILLEE

geboren te Elst, op 17 september 1907 en godvruchtig overleden te Ronse in de kliniek Zusters van Barmhartigheid, op 13 oktober 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

Oudstrijder 1940-1945.

Gepensioneerd gevangenenbewaarder.

Midden in de nacht werd Hubert geroepen om voor de Heer te verschijnen.

Zonder al te veel menselijke bekommernissen leefde deze man tevreden. Van huize uit hield hij de lamp van het leven brandend in het stichten en onderhouden van een kroostrijk gezin rond en middenin de oorlogsjaren. Een zekere kordaatheid en vaste wil waren twee kenmerken van dit menselijk bestaan, waaraan beproevingen niet vreemd zijn

gebleven. Na zijn zilveren trouwe dienst als gevangenenbewaarder ging hij een stralende rust tegemoet maar de onvoorziene dood van zijn joviale gezellin binnen- en buitenshuis zette een domper op zijn verder levenslot en vergezelde hem doorheen de lange weken van ziekte naar een nieuw samenzijn bij de Heer.

Kom, help ons Heer en bewaar de band die Gij met liefde en met zachte hand rondom ons allen wist te binden, tot wij elkaar voor eeuwig wedervinden.

Geliefde kinderen en familieleden, in het licht van ons christelijk geloof zullen ook wij elkaar terugzien. Dank om uw respect en onderlinge genegenheid. Na lijden komt verblijden. Draagt elkanders zorgen.

En gij allen, mijn goede geburen en vele vrienden leeftijdgenoten, oudstrijders, werkmakers en gezellen in spel en ontspanning bewijs nu uw genegenheid in een oprecht gebed en eerlijke levenswandel.

Moge hij in vrede leven !

**De families ROMEYNS, FILLEE,
LABEE en SCHROYEN,**

danken U voor uw christelijke deelneming

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - Zottegem

Begr. E. VAN ASBROECK, S.M.O.