

Ó Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. (Nav.)



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

Irma-Maria ROMEYNS

echtgenote van Mijnheer René SYMOENS.

Geboren te Elst de 24 Mei 1889 en er
godvruchtig overleden de 26 Maart 1955.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

De Almachtige heeft het aardse leven met beproevingen en kwellingen vervuld om ons beter de waarde van het toekomstige eeuwige leven te doen kennen. Daarom leeft de mens voorzichtig, die de kruisen hier op aarde kloekmoedig opneemt en geduldig verdraagt.

De achtbare overledene was een eenvoudig mens en een goede moeder, die gedurende haar leven veel ontbering en kwellingen heeft doorstaan, maar zij was tevreden in haar lot, omdat zij overtuigd was, dat zij die met Christus lijden met hem zullen verheerlijkt worden.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, mijn onverwacht heengaan heeft U allen bedroefd, doch scheidt moed, de Heer is goed voor zijn getrouwen en ik weet dat Hij zijn aardse ellende in eeuwige vreugde zal

veranderen. Wilt gij ook steeds getrouw zijn lering volgen en voor mijn ziele rust bidden, dan zullen we eens elkan- der weerzien voor eeuwig in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons. (100 d. afl.)



De families ROMEYNS en SYMOENS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

.....
Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.