

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bernardus)



Bid voor de Ziel
van Mijnheer

Jan-Baptist ROMEYNS

Weduwnaar van Mevrouw Emelie LABEE.

Geboren te Elst, de 25 Mei 1876 en er
godvruchtig overleden de 10 November 1954.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Zalig zijn zij, die onberispelijk zijn op
hun wegen, die wandelen volgens de
wet van God. (Ps. 60, 10)

De achtbare overledene was 'n man van
geloof en plichtsbetrachting. Zijn woord
was hartelijk, zijn mening oprecht zijn
vriendschap standvastig. Hij heeft in zijn
leven kommer en zorgen gekend en de
beproevingen werden hem ook niet ge-
spaard.

Hij heeft de luister van Gods ere-
dienst bemind en er van het zijne aan
toegevoegd, wat hij vermocht, daarom
zal hij de kroon des levens ontvangen,
die de Heer aan zijn trouwe dienaren
beloofd heeft.

Bemide kinderen en kleinkinderen,
ik verlaat U, maar mijn liefde voor U
blijft voortbestaan, leeft als goede

christenen gelijk ik U geleerd heb en
voorgedaan, dan zien we elkaar terug
hierboven. Vaartwel en weest mijn ziel
gedachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families ROMEYNS en LABEE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van deelneming en
danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.