

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†

In de vrede van de Heer moge rusten de ziel  
van zijn trouwe dienaar

DE HEER

**KAREL-LODEWIJK ROMEYNS**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIE DE WEERDT**

geboren te Elst de 25 augustus 1908 en ten  
gevolge van een smartelijk ongeval overleden te  
Opbrakel de 9 november 1967, gezalfd met de  
H. Olie

In de volle kracht van het leven werd deze  
man geroepen om de eeuwige rust in te gaan. Het  
is hard om te geloven dat hij niet meer de vreug-  
de en de steun van zijn dierbaren zal kunnen zijn,  
dat hij niet meer de vriend en de helper van zijn  
medemensen zal zijn, aan wie hij zoveel diensten  
heeft bewezen. De Heer heeft hem geroepen  
omdat Hij oordeelde dat zijn levenstaak af was.  
Moge hij nu voor altijd echt gelukkig zijn.

Dierbare echtgenote, heb moed in de pijn van  
het scheiden. Gaarne had ik u nog lang bijge-  
staan. Mogen wij later terug samen zijn bij de  
Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige  
rust.

Jezus, Maria, Jozef, wij vertrouwen op u !

Mw. Karel-Lodewijk ROMEYNS, geboren Marie DE WEERDT,  
zijn echtgenote ;

Hr. en Mw. Albert ROMEYNS-DE PESSEMIER, kinderen en kleinkinderen,  
Hr. en Mw. Ernest ROMEYNS-DE VOS, kinderen en kleinkinderen,  
Hr. en Mw. Alfons ROMEYNS-PIEYNS, kinderen en kleinkinderen,  
Hr. en Mw. Oscar ROMEYNS-DE VOS en kinderen,  
Hr. en Mw. Leopold ROMEYNS-DE BOSSCHER en kinderen,  
Hr. en Mw. René ROMEYNS-HAEGEMAN en kinderen,  
Hr. en Mw. Leopold MARTENS-DE WEERDT en kinderen,  
Hr. Arthur DE WEERDT-VAN DER ASPOILDEN, kinderen en kleinkinderen,  
Hr. en Mw. Frederik MOREELS-DE WEERDT en kinderen,  
zijn broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten ;

De families ROMEYNS, DE WEERDT, HAESBROEK, VAN TWEMBEBEKE,

DANKEN U OPRECHT voor de  
blijken van deelneming in hun rouw.