

*Leeft, maar leert ook allen sterven  
Gij, die groot zijt, ofwel klein,  
Gij, die 't waar geluk wilt erven :  
Echt geluk is er maar één.*

G. G.



WIL IN EEN VROOM GEBED GEDENKEN  
DE ZIEL VAN

DE HEER

## Marc ROMEYNS

echtgenoot van Christine DE ZUTTER

geboren te Oprakel op 25 april 1946 en  
godvruchtig overleden in de kliniek  
Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 29 december 1994,  
gesterkt door het sakrament van de  
ziekenzalving.

Waarlijk als het gras zijn de dagen der mensen.  
Ze bloeien als een bloem op het veld, waait er  
een wind overheen. Ze is weg, en men weet niet  
waar ze stond. Maar van eeuwigheid is de goed-  
heid van God en tot in eeuwigheid blijft ze bestaan.  
Zijn barmhartigheid is voor hen, die hem vrezen.  
(Ps. 102).

Zo wordt de gedachte aan de dood anders, wan-  
neer we kristelijk geloven in de verrijzenis. Wij  
kristenen zijn overtuigd dat wij verder leven bij God  
in zijn oneindige goedheid. Eenvoudig en oprecht,  
zonder veel omhaal, zo was Marc en zo heeft hij  
ons verlaten.

Met moed en hoopvol verlangen, maar tevens in  
kristelijke berusting heeft hij zijn beproeving van  
de laatste jaren gedragen.

't Leven was voor hem, te kortstondig, als een  
droom, zeer broos, een kort geluk. Verduldigd droeg  
hij de pijn, steeds hopend op de toekomst. Niet  
onze wil maar 's Herens Wil geschiedde. Alles  
wordt beheerst door de dood die onverwachts  
toeslaat.

Moge de Heer hem zijn menselijke fouten verge-  
ven en hem eeuwig gelukkig maken.

We geloven dat niet de dood het einde is. Sinds  
Gods Zoon de grafsteen heeft ontsloten, is ook  
voor ons de weg geopend naar een nieuw geluk.  
Wij willen deze mens zoeken bij de Heer.

Ooit, dierbaren, vinden we elkaar terug in het we-  
reldwijde hart van God, daar is onze eeuwige  
thuis. Mocht uw geloof in een gelukkige toekomst,  
die allen wacht, die op de Heer vertrouwen, ons  
vandaag bemoedigen om verder te leven in het  
spoor van die ons al weldoende is voorgegaan.

Vaartwel familie. Dank aan allen, en vooral mijn  
zuster om de goede zorgen.

H. Maria, Hemelse Moeder, spreek voor hem en  
voor ons ten beste.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

De families :

**ROMEYNS, DE PESSEMIER  
en DE ZUTTER,**

danken U voor de blijken van medeleven en  
gebed.

Namis op zondag 5 februari 1995 om 9.30 uur.

Rouwl.& Drukw. b.v.b.a. RAOUL. 9660 Brakel