

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MARIE THERESE ROMELJNS

Weduwe van PETRUS DE TEMMERMAN
geboren te Elst, de 18 December 1873 en god-
vruchtig overleden te Michelbeke, de
14 Maart 1954, versterkt door de
HH. Sacramenten.

De kroon is van ons hoofd gevallen... Heer,
Gij hadt ons deze goede moeder gegeven voor
ons geluk... Lange jaren leefde zij onder ons als
een treffend voorbeeld van christene vrouw —
Zij was diep godsdienstig en tijdens hare laatste
jaren was hare grote zorg voor haar kinderen
te bidden, opdat zij steeds hun christene plich-
ten zouden vervullen.

Met volle onderwerping aan de Wil des
Heren heeft zij haar lijden verdragen en rustig
is zij teruggegaan tot God, dragend de vruchten
van een werkzaam en christelijk leven.

Gelukkig zijn zij, Maria, die U beminnen en
vereren: in het uur van de dood zullen zij geen
vrees kennen.

Bemide kinderen en kleinkinderen: het leven
is in mij niet gedood... ik heb het met een beter
verwisseld... Ik dank U voor uw genegenheid en
voor uw goede zorgen. Leeft zoals ik U ben voor-
gegaan op de weg van plicht en christelijke
deugd. — Vergeet uw ouders niet in de Zondag-
mis en in uw gebeden. Tot weerziens in de
Hemel.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor
haar. (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw J.-B. DE CUBBER-DE TEMMERMAN;
Mijnheer en Mevrouw Jozef DE TEMMERMAN-BRUSSELMAN kinderen en
kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Robert DE TEMMERMAN-VAN TWEMBEKE, kinderen
en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Jozef GERARDI-DE TEMMERMAN en kinderen;
Mevrouw Weduwe DE TEMMERMAN-DE CUBBER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw René DE TEMMERMAN-BLOMMAERT;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE TEMMERMAN-CARRIJN en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Arthur MINNAERT-DE TEMMERMAN; *en kinderen*;
De familiën ROMELJNS, DE TEMMERMAN, DE WEERT en MEERSCHAUT,

danken van harte om gebeden en
deelname.

Uitg. R. Taildeman, Michelbeke.