

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden. (Ps. 23)

†

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE  
MEVROUW

## **Martha, Maria ROMEYNS**

weduwe van **Hubert VAN DER ZWALMEN.**

Geboren te Elst op 20 april 1905 en godvruchtig  
overleden te Lessen in het Jourets-ziekenhuis  
op 9 januari 1989,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gelovig sterven is afscheid nemen van de  
tijd, niet van het leven ;

is zichzelf blijven zoals men geworden is ;  
is het ene mysterie verlaten om het andere  
in te gaan ;

is het woord van Jezus tot het zijne nemen :  
de hoop verwisselen voor de zekerheid  
dat God liefde is. (WB)

Moeders gezondheid was de laatste tijd veel  
achteruit gegaan. Toch hadden we niet verwacht  
dat zij ons zo plots zou verlaten. De jaren wa-  
ren er wel, maar zij had altijd moedig weer-  
stand geboden aan de beproevingen van het  
leven : het al te vroeg heengaan van haar echt-  
genoot en het verwerken van de ongemakken die  
het ouder worden steeds met zich brengt.

In de Bijbel lezen wij : « Zalig de doden, die  
in de Heer sterven. Van nu af mogen zij  
rusten van de moeite van hun arbeid, want

hun werken vergezellen hen ».

Zij wist zich omringd door de veelvuldige at-  
tenties tijdens de regelmatige bezoeken van  
haar kinderen en kleinkinderen.

Om de laatste eer te betuigen aan deze vrouw,  
om recht te doen aan haar leven en sterven,  
staan wij dan hier rondom het verstarde lichaam  
dat ons van haar is overgebleven. Wij houden  
onze ogen gericht op het kruis van Christus,  
en wij spreken uit in tastend geloof dat dit  
het einde niet is, want « als God voor ons is,  
wie zal dan tegen ons zijn ? Hoe zal Hij die  
zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft maar  
voor ons allen overgegeven, ons met Hem ook  
niet alle dingen schenken ». (Rom. 8,32)

Dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
dank voor al uw genegenheid, voor al uw lief-  
de en attenties. Van bij de Heer zal ik verder  
over uw leven waken. Moge het U allen goed  
gaan en blijft van mekaar echt houden. Eens  
zijn we allen weer samen.

Dierbare familieleden, blijft mijn aandenken in  
uw hart en gebed bewaren. Zij ruste in vrede.

De families

ROMEYNS, VAN DER ZWALMEN,  
TRUYEN, PANNEKOEKE,  
danken U.

Namis : maandag 30 januari om 19 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel