

Zijn oude hart was uitgeleefd,
na lange jaren zorgen.
Voor eeuwig mag hij rusten gaan,
geheel in God geborgen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Remi ROMEYNS

**Weduwnaar van Mevrouw
Marie-Louise WALRAEVENS.**

Hij werd geboren te Nederbrakel
op 27 november 1898 en overleed zacht in de Heer
in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 11 oktober 1988.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Zoals in de herfst de rijpe vruchten aan de boom
geplukt worden, zo is Remi als rijpe en voldragen
vrucht aan de boom des levens door Gods hand
geplukt.

Zijn rijpheid kan men omschrijven in korte maar
krachtige woorden: « eenvoud, geduld, genegenheid
en onvermoeibare werkkraft ». Zijn leven door is
hij een flinke werker en met alle edelmoedigheid
heeft hij zich ingezet voor zijn gezin. Hij bouwde
mee opdat allen een thuis zouden mogen vinden,
want een mens kan niet leven zonder dat hij zich
geborgen weet.

Vader, wij treuren om je heengaan ; maar droefheid
mag niet het enige gevoel zijn dat ons totaal zou
overmeesteren, het past ook dat wij dankbaar zouden
zijn, omdat jij, al die jaren dat het je gegeven was,
zoveel goeds verwezenlijkt hebt.

Zo leggen we zij leven in Uw handen God : Gij kent
de mens het best, zijn goede wil en zijn toewijding,
en gij bemint de mens tot het uiterste. We vragen
U : « Wees hem barmhartig en moge hij nu het
eeuwige geluk vinden ». Moge ons verdere leven
gedragen worden door de vrome herinnering aan de
liefde die onze vader heeft voorgeleefd.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
ik heb van u allen veel begrip en goedheid onder-
vonden ; wat kan ik anders dan u dank zeggen en
de wens uitspreken met u in liefde verbonden te
blijven. Leef in eensgezindheid en genegenheid voor
elkaar en dat God u daarbij moge helpen en u
bijstaan op uw verdere levensweg.

Beste familieleden en kennissen, ik ben u dankbaar
voor uw trouwe vriendschap en uw gebeden voor mij.
Mijn Jezus, barmhartigheid !

De families

ROMEYNS, WALRAEVENS, GYSELINCK, DE STAERCKE
danken U.

Namis : donderdag 3 november 1988 om 19.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel