

Vreedzaam en eenvoudig leven
elk ende een, het zijne geven
geeft rust en rijke zegen.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Richard, Ernest Romeyns

wedenaar van **Maria Antonia DE VOS,**

geboren te Elst op 24 december 1912
en godvruchtig in familiekring overleden
te Assesse op 4 september 1989.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Eenvoud, tevredenheid en zorgzaamheid zijn zeker
gelaatstreken van «liefde» waaraan de wereld
zoveel nood aan heeft. Dat kwam tot uiting in
het leven van Ernest, steeds opgeruimd, tevreden
ook met de lasten, die het leven voor ieder van
ons kan meebrengen, altijd dienstvaardig in het
werk en hulpverlening. Zijn leven door gelovig
en op God vertrouwend.

Vandaag nemen we afscheid van een goed mens.
Jaren heeft hij doorgebracht in de donkere on-
gezonde mijnschacht. Later heeft hij zijn goede
diensten aangeboden in het klooster van Sint-
Franciscus waar hij geëerd en gewaardeerd werd
door iedereen waarmee hij in contact kwam.

De laatste jaren, op rust gesteld, was hij gelukkig
met enige karweitjes op te knappen. Bij het
afsterven van Maria, zijn vrouw op 7 maart 1985,
werden het stille en eenzame dagen, tot de Heer
hem terug riep om hen te vervoegen die hij
tijdens zijn leven had liefgehad.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, familie
en vrienden, mijn oprechte dank voor wat ge
voor mij en moeder hebt gedaan en geweest
zijt. Mijn innige dank voor mijn dochter Odette,
die mij zovele malen getroost en gesteund heeft
uit het verre Assesse. Hoe zal ik het U ooit
kunnen vergelden en U danken voor zoveel moeite,
liefde en trouw voor uw ouders. God vergelde
het U en zegene U in uw verder leven.

Blijf me gedenken in uw geest en gebed.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Maria, Hemelse Moeder, bid voor ons.

De families

ROMEYNS, DE VOS,

HAESEBROECK, TERNOOT,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 24 september 1989 om 10 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel